

"Vergeet mij niet!"

In de oude hutkoffer van Braaff vond ik, naast vele oude boeken, ook een oud, gemarmerd etui met daarin een fraai rood doosje. Hierin vond ik fraaie tekeningetjes met aan de achterzijde meestal een rijm of alleen de naam.

Eigenlijk een oud poëziealbum. Het album behoorde toe aan Ida Braaff, die echter op jonge leeftijd is overleden.

Afbeelding 1 stelt voor een boerenhuisje met een vrouwtje en een kindje, terwijl zij voer strooit voor de kippen.



Afb. 1.

Achterop staat de volgende tekst:

Helder 26 augustus 1841 van Jb. Munnik

Wanneer gij soms vriendin, aan Uwen vrienden denkt,
Dit blaadje gade slaat dat ik Uw uit Vriendschap schenk
Mijn hart wenst steeds bij dezen,
Dat gij bevrijdt van ramp
Steeds moogt gelukkig wezen,
En als gij al dat heil geniet,
Vergeet dan ook den geenen niet
Die U dit blaadje schenkt.

*Een fraai geprikte bloem.
Medemblik 1844 van M. Schuitemaker.*





*Een geschilderd bloemstuk.
F.W. Flens uit 1845.*



*Een fraai getekend priel.
Jb Munnik.*



Souvenir d'amitié dédié Mademoiselle I. Braaff par J. Steeling.
18-5-1843.



Een geborduurd boeketje van P.M. Kamsma.
Medemblik 1846.