

Toen en Nu, Nieuwstraat



Het is 1915. Kinderen zijn er eens goed voor gaan staan, daar aan de oostkant van de Nieuwstraat, je ging immers niet iedere dag op de foto. Een enkele winkel toen nog. Het vierde pand van rechts is dan nog een groentezaak. De statige woonhuizen zijn in de loop der jaren winkels en supermarkt geworden met onooglijke reclame uitingen.

Foto's: J. Struik.

