



## Nieuwjaarswensch aan de Burgerij van Medemblik op 1 Januari 1938

Het is haast niet te begrijpen,  
 Een jaar al weer voorbij....  
 En om mijn wensch te brengen,  
 Daartoe ziet U thans mij.  
 't Is weer EEN JANUARI,  
 Voorbij is 't Oude Jaar,  
 Wij staan voor ACHT EN DERTIG  
 Met goeden moed weer klaar.  
 Wat zal het Nieuwjaar brengen?  
 Zoo vragen we aan 't begin....  
 Wij willen 't beste: wenschen  
 En treden 't hoopvol in.  
 Wanneer we eens terugzien  
 Op 't afgelegde pad,  
 Dan hebben we 't in ons stadje  
 Nog niet zoo kwaad gehad.  
 O ja, -er waren zorgen,  
 Waar vindt men die nou niet?  
 Lees dagelijks de kranten,  
 't Is spanning, waar men ziet.  
 Toch - ik denk niet zoo somber,  
 Ik hou den moed er in,  
 Ik wensch mijn medeburgers  
 Nu wij staan aan 't begin,

Een jaar van voorspoed, zegen,  
 En straks - de groote vreugd  
 Die alle Nederlanders  
 Van harte zeer verheugt!!  
 Gij raadt reeds mijn bedoeling:  
 Ik denk aan 't Prins'lijk Paar  
 Wij hopen zeer te juichen  
 In d' eerste maand van 't jaar!  
 En voorts... zij ACHT EN DERTIG  
 Zoo goed als het maar kan,  
 Wij hopen voor elkander  
 Het beste er maar van.  
 En -evenals tevoren  
 Sta 'k weer voor U gereed,  
 Zooals 'k in Zeven en Dertig  
 Met kar en paard dat deed.  
 Ik hoop, tot Uw genoegten  
 Heb ik mijn plicht betracht.  
 En nu, ik heb mijn functie  
 Voor vier jaar weer gepacht  
 Dus, 'k hoop in Achten Dertig  
 Uw dienaar weer te blijven,  
 En dat 'k nog menigmaal  
 Een wensch aan U mag schrijven.

**Jb. MANSHANDEN**