

Medemblikker voetbalclubs

De voetbalsport zoals wij die heden ten dage kennen is tot ontwikkeling gekomen in Engeland in de nasleep van de industriële revolutie. Het zorgde voor plezier en sociale contacten. Het gebrek aan regels en goede arbitrage leidde echter vaak tot ruzie en vechtpartijen. Voetbal begon als een sport voor de arbeiders, maar later werd het spelletje ook populair onder de elitaire studenten van prestigieuze privéscholen zoals Cambridge en Oxford. Nu ontstond ook de behoefte om regels te creëren.

De eerste echte regels zouden reeds in 1815 en 1825 te Eton en Aldenham zijn vastgelegd. Eén van deze regels was bv. de buitenspelregel, thans nog steeds één van de basisregels van het spel. Een verdere regularisering van het spel gebeurde op het befaamde Cambridge-college, waar de studenten in 1848 op het idee kwamen een reglement op te stellen. Hier werden belangrijke regels omtrent ingooien, uittrappen en de bescherming van de doelman vastgelegd. De officiële voetbalgeschiedenis begint in 1863 toen de Football Association werd opgericht in Engeland. De Britten brachten vervolgens het voetbal naar andere delen van de wereld, met als gevolg de eerste internationale wedstrijd tegen Argentinië in 1867. In het navolgende kunt u lezen hoe het voetbal in Medemblik tot ontwikkeling kwam.

MFC (1908-2008)

De officiële voetbalgeschiedenis van Medemblik begint in 1908, met de oprichting van MFC.

Bij het honderdjarig bestaan van die club heeft haar laatste voorzitter, Hans Nipshagen, de geschiedenis van de vereniging kort samengevat. Hij was bij het opstellen ervan evenwel gehandicapt doordat het archief bij een brand is vernietigd dan wel bij bestuursleden thuis in beheer was. Ik maak toch, met zijn toestemming, graag gebruik van het door hem geschrevene.

Op 29 maart 1908 wordt de Medemblikker Voetbalvereniging 'VIOS' opgericht (het is niet bekend waar dit acroniem voor staat). Eerste voorzitter is de heer J. van de Sandt. Er is nog geen voetbalcompetitie en er wordt op zondag gespeeld op het landje van K. Molenaar aan het Vierkantje in Medemblik. VIOS speelt haar eerste wedstrijd op 2 mei 1908 (vriendschappelijk) in Hoorn tegen de plaatselijke Voetbalvereniging 'Sportman'. Deze eerste wedstrijd wordt met 2-1 verloren. De naam VIOS wordt overigens al in oktober 1908 gewijzigd in Medemblikker Football Club: MFC. De reden van deze naamsverandering is nooit duidelijk geworden.

De vereniging is nog geen drie maanden oud of er vindt al een roeyement plaats! De heer Th. Dijkman wordt op 20 juni 1908 geroyeerd wegens 'wanbetaling', hetgeen zelfs in de Medemblikker Courant wordt gepubliceerd. De heer Dijkman had zijn lidmaatschap opgezegd en was volgens de vereniging nog drie weken contributie, à 1 dubbeltje per week, verschuldigd. Dijkman was het hier niet mee eens, daar zijns inziens de vereniging zich beriep op statuten die gemaakt waren nadat hij zijn lidmaatschap had opgezegd.



Afb. 1: MFC 1 op het terrein 'De Kolk' (1929).

V.l.n.r.: N. Veen, A. Flietstra, Joh. Geusebroek, J. Flietstra, T. Winnubst, J. de Vries, K. Roemer, Jb. Slijderink, D. Dennis, A. Buma, G. Walch, A. Idema en R. Masereeuw.

Vanaf 1910 speelt MFC haar wedstrijden op het terrein 'de Kolk' achter het stoomgemaal. Het Polderbestuur van de 'Vier Noorder Koggen' bepaalt echter dat vanaf 15 maart 1911 'de Kolk' niet gebruikt mag worden als voetbalveld. MFC moet hierdoor uitwijken naar het land van de heer Rustenburg aan de Oosterdijk. Nog weer twee jaar later wijkt men uit naar het terrein achter het Rijkskrankzinnigengesticht.

In december 1913 sluit MFC zich aan bij 'den Noord-Hollandschen Voetbalbond' (NHVB). Met succes wordt een verzoek ingediend om mee te mogen doen aan een competitie tussen de elftallen uit de eerste klasse NHVB, aangevuld met de eveneens pas opgerichte elftallen West-Frisia 1 en Alcmaria Victrix 2.

Begin 1914 speelt de club haar eerste competitiewedstrijd 'uit' tegen West-Frisia uit Enkhuizen die met 3-0 wordt verloren. De nederlaag wordt veroorzaakt door de slechte spelersopkomst, waardoor MFC moet aantreden met vijf invallers. Door terugloop van leden wordt MFC in oktober 1914 bijna ontbonden. Echter ten huize van de heer K. Molenaar wordt besloten de vereniging in stand te houden en al het mogelijke te doen om MFC weer te laten opbloeien. Dit lukt en een maand later wordt er al weer gevoetbald tegen het 3e elftal van Hollandia uit Hoorn.

Door een gebrek aan leden komt in de periode 1925-1930 wederom het voortbestaan van MFC in gevaar. Er wordt in deze periode niet gevoetbald. Doordat vier leden hun contributie aan de bond blijven voldoen, blijft MFC voortbestaan. Gelukkig kan, met de aanmelding van Dirk Steeman als lid van MFC op 12 jarige leeftijd, in 1930 het eerste jeugdlid uit de geschiedenis worden ingeschreven. Vele leeftijdgenoten zullen hem volgen, waardoor MFC weer toekomst heeft. Dirk Steeman zal tot zijn 52ste jaar actief blijven voetballen. In 2007 is hij overleden.

In 1932 speelt MFC haar eerste wedstrijd in 'De Kuip', wat nu de Pekelharinghaven is, en behaalt in maart van dat jaar haar eerste kampioenschap. MFC wordt kampioen van de eerste klasse NHVB en promoveert naar de vierde klasse KNVB. Vervolgens wordt in 1943 het kampioenschap van de vierde klasse KNVB behaald. In datzelfde jaar viert MFC, ondanks een verbod van de Duitse bezetter, haar 35-jarig bestaan. Er wordt een prachtige revue gegeven voor de Medemblicker bevolking.

In de periode 1944-1963 worden diverse kampioenschappen gevierd en degradaties ondergaan. In het seizoen 1952-53 speelt MFC wegens werkzaamheden in 'De Kuip' haar wedstrijden op het land van Jan Droog in de Wieringermeer.

Na de fusie met RK DVO

Een belangrijk jaar in de voetbalgeschiedenis van Medemblik is 1963 omdat toen de roemruchte fusie tussen MFC en het Rooms Katholieke DVO tot stand kwam. MFC is de fusiedrager. Van tevoren bestond er bij beide partijen veel weerstand. Over de totstandkoming van de fusie heb ik gesproken met Onne Nijboer, naast oud-1e elftalspeler ook gerenommeerd marathonschaatser (hij deed op 46-jarige leeftijd mee als wedstrijdschaatser in de Elfstedentocht 1985-1986).

Onne was vanaf zijn jeugd lid van MFC, met uitzondering van het jaar dat hij zijn ouders verbijsterde door buiten hun medeweten om aan te monsteren op de grote vaart, richting Zuid-Afrika! Na terugkomst is hij enige tijd als vrachtwagenchauffeur gaan werken bij de firma P.R. Komen, om uiteindelijk logistiek manager bij Heineken te worden. De ledenraden van beide verenigingen zouden in respectievelijk café 'De Roemer' (MFC) en 'Het Swarte Woifke' (RK DVO) over de fusie besluiten. Onne herinnert zich dat er telefonisch contact was tussen beide cafés. MFC was er het eerst uit, daarna ook DVO. Op dat moment spraken Heert Schaap en Tinus de Geus de historische woorden: 'We zijn verkocht'.

Ikzelf was toen 15 jaar, lid van DVO, en herinner me dat op een gegeven moment voorzitter Jaap Pronk aan kapelaan Bosman, de geestelijk raadsman van de vereniging, vroeg of hij zich kon vinden in een besluit tot fusie. In mijn herinnering gaf de, als progressief bekend staande kapelaan grijnzend te kennen dat hij 'uit geestelijk oogpunt geen beletselen zag voor een fusie'. Hiermee was de fusie een feit. Overigens heeft DVO nog wel weten te bedingen dat de wedstrijden op zondag na 12 uur zouden beginnen; dit om de katholieke leden in de gelegenheid te stellen de mis op zondag te volgen.

Ik heb naderhand tijdens de Harddraverij eens aan Henk van Gils gevraagd waarom DVO nu wilde fuseren? Dat was, volgens Henk, wegens de mogelijkheden die dit bood om de commissies beter te bemensen. Toen al! Onne meldt nog wat details rond de invulling van de fusie. MFC stond er beter voor dan DVO en speelde een klas hoger. Afsproken werd dat in bestuur, elftalcommissie en het 1e elftal er steeds één oud-MFC-er méér in zou worden opgenomen dan oud-DVO-ers. Dit leidde in het begin tot wat onvrede bij enkele oud-DVO-ers, maar na een jaar waren dit soort problemen opgelost. Het bleek al snel goed te klikken tussen de MFC-ers en de DVO-ers. De fusie was een schot in de roos.

Het eerste kampioenschap wordt door het nieuwe MFC 1 in 1966 behaald. Bij de jeugd werden overigens eerder resultaten geboekt. Meteen in het eerste seizoen werd Junioren 1 al kampioen en het volgende seizoen weer!

Vanuit de jeugd werd vervolgens het eerste versterkt door de komst van beloftevolle spelers. Wim Kroft en Jan Wiersma speelden dan ook een belangrijke rol bij het kampioenschap van MFC 1. Onder trainer Hoeben wordt het kampioen van de eerste klasse NHVB.

Een gelijkspel was nodig om op dat moment kampioen te worden en uiteindelijk lukte dat dankzij twee doelpunten van Onne Nijboer, die ook nog een penalty miste, en de gelijkmaker die vijf minuten voor het einde werd gescoord door Bouke Hoogma.



Afb.2: Kampioensteam MFC 1965-1966.

Staand v.l.n.r.: secretaris Th. Loggen, voorzitter D. Rådecker, J. Padberg, P. Blokker, F. de Vries, A. Breed, G. Hofman, J. Hart, trainer Hoeben, grensrechter P. van 't Hof en J. Eelsing (materialen).
Voor v.l.n.r.: D. Schaap, A. Hart, O. Nijboer, W. Kroft, D. Hoogma en J. Wiersma.

Jan Padberg vertelt over de kampioenswedstrijd tegen het onderaan staande RK EDO dat ze in no time met 3-0 achter stonden.

Terug met de bus van Boekel naar Medemblik gingen de spelers op het dak zitten; 'dat was heel erg vies' herinnert Jan zich nog. Hij heeft nog steeds contact met Bouke Hoogma en vermeldt dat diens zoon de bekende ex-prof Nico-Jan Hoogma is, wiens zoon Justin bij eredivisie club Heracles speelt. Jan laat ook nog foto's van die wedstrijd zien, gemaakt door Daan Rådecker.



Afb.3: Onne Nijboer scoort vallend met een kopbal in de kampioenswedstrijd. De bal is niet zichtbaar, maar op de achtergrond zien we wel een juichende Arjan Hart (1966).



Afb.4: MFC in de aanval (1966).

MFC verhuist in 1977 van 'De Kuip' naar haar huidige complex aan de Almereweg. De leden van MFC bouwen op het complex een compleet nieuwe en moderne kantine. De eerste steen wordt op 26 maart gelegd door legendarische MFC-er en erelid Mijndert Hoogendijk. De voetbalsport is in de hierop volgende jaren ongekend populair en MFC heeft in deze periode dan ook meer dan 500 leden, waaronder heel veel jeugd. Ook sportief gaat het voor de wind en in het seizoen 1985-86 promoveert MFC, door in de nacompetitie met 2-0 te winnen van Andijk, van de eerste klasse naar de hoofdklasse afdeling. Een jaar later vindt wederom promotie plaats via de nacompetitie. Door op neutraal terrein in Alkmaar de beslissingswedstrijd tegen OFC met 1-3 te winnen, keert MFC na een lange periode van afwezigheid terug in de vierde klasse KNVB.

Nu breken er gloriejaren aan voor MFC. In het seizoen 1988-89 wint MFC, tijdens de laatste wedstrijd van de competitie 'uit' tegen VVS uit Spanbroek, op miraculeuze wijze met 2-3 na bij de rust 2-0 achter te hebben gestaan. MFC wordt hierdoor ten koste van Always Forward uit Hoorn kampioen en promoveert naar de derde klasse KNVB. Na onmiddellijke degradatie in het jaar daarop, keert MFC in het seizoen 1992-93 terug in de derde klasse. Door de laatste wedstrijd van het seizoen erop met 1-0 te winnen van Schagen wordt MFC zelfs kampioen van de derde klasse en promoveert naar de tweede klasse KNVB, de hoogste klasse waarin MFC ooit heeft gevoetbald!

Hierin zal het, met onderbreking van een seizoen, blijven spelen tot de fusie met DEK in 2008. Grote namen uit deze periode zijn: Fred Breg, Bert Glim en Walter Smak.

Een moeilijk jaar in de geschiedenis van MFC dient zich aan in 1996, want de club zit in financiële problemen. MFC kan de huur niet meer betalen, het dan zittende bestuur dreigt met een advocaat en de gemeente dreigt op haar beurt het complex te sluiten. Door het aanstellen van een volledig nieuw bestuur, het invoeren van een nieuw beleid en veel zelfwerkzaamheid komt de club er snel weer bovenop. Na deze periode kan met een gerust hart gezeefd worden bij het 90-jarig bestaan in 1998. Van de periode hierna moet nog vermeld worden dat de accommodatie in 2006 door 70 vrijwilligers wordt verbeterd middels een grootscheepse verbouwing van de kantine. Het resultaat van een volledige zomer hard werken is prachtig.

Andere afdelingen van MFC

MFC heeft ook atletiekwedstrijden georganiseerd, voor het eerst op 25 november 1911! Later ontstaat er een afdeling MFC-Atletiek die in de jaren '50 en '60 haar hoogtepunt bereikt met uitstekende (zelfs internationale) resultaten. Wim Jong is een bekende naam in dit verband. Bij gebrek aan accommodatie is de afdeling atletiek begin jaren '70 opgeheven.



Afb.5: Kampioensteam MFC 1992-1993.

Staan v.l.n.r.: A. Hoekstra (elftal leider), F. Breg, J. Westerbaan (verzorgster), T. Bootsma (trainer), M. van Oudenaarde, R. Swart, A. Hart, S. Hoogendijk, R. van Nieuwpoort, H. Glim, J. Hoekstra en P. van 't Hoff (grensrechter).

Gehurkt v.l.n.r.: B. Glim, N. Roozendaal, M. Verbeek, M. Versluis, D. Tijsseling, A. Bakker en I. Lamens.

In het seizoen hierop weet MFC zich in de tweede klasse te handhaven, maar in het seizoen 1995-96 verliest het van RCH in Heemstede en degradeert hierdoor naar de derde klasse A.

Met de komst van handbalvereniging 'De Rascals', die zich in 1976 aansluit bij MFC, is een nieuwe MFC-afdeling ontstaan. De heer R. Kaldenbach is de eerste voorzitter van deze afdeling die op haar hoogtepunt, in de jaren tachtig, achttien teams telt.

In 1996 is de afdeling handbal ondergebracht bij VVV uit Wervershoof.

In 1987 krijgt MFC er een zaalvoetbalafdeling bij: MFC/Zwart Boys. Vóór deze periode spelen de zaalvoetbalverenigingen in Medemblik bij de 'wilde bond' ZVO. Deze bond wordt echter niet geaccepteerd door de KNVB en alle leden van de KNVB wordt verboden in dat verband te voetballen. Zwart Boys besluit dan ook om zich aan te sluiten bij MFC. Een andere zaalvoetbalvereniging Black & White besluit op zichzelf naar de KNVB te gaan, maar moet in de laagste klasse uitkomen. Doordat sponsor Dirk Zwart einde seizoen 1988 ermee stopt, besluit Black & White zich toch ook aan te sluiten bij MFC, zodat men in een hogere klasse kan uitkomen.

In mei 2006 wordt echter, in overleg met zaalvoetbalvereniging FC Dijkhuis, besloten de zaalvoetbal-tak van MFC onder te brengen bij FC Dijkhuis. MFC kan zich hierdoor volledig richten op het veldvoetbal en FC Dijkhuis krijgt, door de toevoeging van de MFC/Black & White teams, een sterke en gezonde seniorenafdeling.

Voorheen blijkt bij MFC weerstand te zijn geweest tegen zaterdagvoetbal (zie het stuk over DEK). Op een gegeven moment is die kennelijk verdwenen. Immers er wordt een afdeling zaterdagvoetbal opgericht met ook een 1e elftal, dat bijvoorbeeld regelmatig tegen DEK 1 heeft gespeeld (mededeling Berend Kroezen, huidig vicevoorzitter FC Medemblik).

Tenslotte het damesvoetbal. Dat kwam bij MFC laat op gang en lijkt maar kort te hebben bestaan. In 2003 wint MFC-Dames 1 uit van Dindua met 1-3 en wordt hierdoor de eerste damesvoetbal kampioen in de historie van MFC!

RK DVO (1931-1963)

Het katholieke voetbal in Medemblik blijkt in 1923 te zijn begonnen. In het digitale archief van het Huygens Onderzoeksinstituut treffen we aan de VVM (Voetbal-Vereeniging Medemblik), die in september 1923 haar eerste vermelding krijgt. Er wordt vanaf dat jaar gespeeld in de DHVB. Kennelijk is er tot (en met?) 1925 gespeeld, gezien de volgende opmerking: 'Rooms-katholiek V.V.M. werd vorig seizoen kampioen in 3 A, maar was moeilijk in 2e klasse in te delen vanwege de afstanden; Sport illustratie 27 jan. 1925, p. 59'.

Vreemd genoeg komt in het Huygens archief ook een voetbalvereniging VVM voor met een neutrale signatuur. Die VVM zou van 1920-1924 bestaan hebben en later verder zijn gegaan onder de naam RCM. Ik heb de indruk dat deze vermelding niet klopt, want ook de namen VIOS en MFC komen al vanaf 1908 voor in het archief.

Voor de geschiedenis van de Rooms Katholieke voetbalclub Door Vriendschap Opgericht (RK DVO), ben ik in eerste instantie te rade gegaan bij het bekende boek van Jan Struik over Medemblik. We zagen hiervoor dat, wegens teruglopende belangstelling, door MFC in de periode 1925-1930 niet werd gespeeld. Ten tijde van de herstart door MFC was ook de belangstelling voor het voetballen bij katholieke jongeren kennelijk sterk toegenomen. Dat gebeurde aanvankelijk onderling met een opgeblazen varkensblaas. Cor Brakeboer, zoon van een kruidenier en later kastelein aan de Oosterhaven, wist echter aan een leren bal te komen via opgespaarde bonnen van leverancier De Pionier. Er werd, met de vrienden van Cor te weten Jan Gieling en Niek Pronk, een soort van elftal opgericht met daarin onder meer een aantal Vermeulens en Pronken. Naast onderlinge wedstrijden werd ook tegen Onderdijk gespeeld.

Al snel werd het tijd om hieraan een wat officiële karakter te geven. Aangezien spelen bij het neutrale MFC uit den boze was, werd er een katholieke vereniging opgericht op instigatie [=aangemoedigd door] van frater Donatus, directeur van het internaat Sint Radboud aan de Ridderstraat. Op 10 april 1931 werd het eerste bestuur gevormd, bestaande uit: Aug. Molenaar (voorzitter), J. Vermeulen (secretaris), H. de Goede (2e secretaris), J. van der Lee en C. Warnaar (commissieleden), C. Breed (notulist). Het eerste voetbalveld lag aan de Westersingel en was eigendom van K. Molenaar. Toen de nieuwe sportvelden aan de Pekelharinghaven gereed waren, werd daar per 28 augustus 1932 naartoe verhuisd. Naast de afdeling voetbal, kwamen er ook afdelingen handbal en gymnastiek.

Over die beginjaren vinden we verder weinig bij Jan Struik. Veel aandacht is er pas weer bij het kampioenschap van 1951. Dat kampioenschap werd behaald tegen DWB. Op afbeelding 6 staan drie spelers die vaak genoemd werden door mijn vader als de uitblinkers. Keeper Piet Hoek, die later politie agent in Amsterdam werd; Ben Glim en mijn oom Tinus Pronk. Over zijn broer Tinus zei mijn vader dat hij gevreesd werd door alle ploegen in de omgeving en dat vaak geprobeerd werd om hem al snel uit de wedstrijd te schoppen. Geen wonder dat mijn opa, Jaap Pronk, er absoluut geen voorstander was dat zijn zonen voetbalden. Bij vertrek op zondagmiddag vloog er wel eens een klomp achter hen aan.

Eén de weinigen die zowel in het eerste van DVO als van MFC heeft gespeeld, is Jan Padberg. Hij vertelt over zijn jeugdtijd bij DVO, bijvoorbeeld over Joop Koppedraaier en Arie Dekkers. Zij deden heel veel: terreindiensten, trainen, begeleiden. Bij uitwedstrijden reden zij mee op de fiets en dan terug gingen de knapen in razende vaart naar Medemblik, waarna Joop en Arie rustig een half uurtje later arriveerden. Bij verre uitwedstrijden werd een auto gehuurd bij Dirk Heddes en dan reed Jaap Glim.



Afb.6: Kampioensteam RK DVO 1951.

Achter v.l.n.r.: G. Dekker, N. Manshanden, P. Manshanden, J. Moerkens, J. Ravenstijn, N. Glim, B. Glim, trainer J. Pronk en Jac. Ravenstijn.

Midden v.l.n.r.: R. Moerkens, T. Pronk en P. Glim. Voor v.l.n.r.: J. Gieling, P. Hoek en C. Ruitenbergh.

Over de fusie met MFC vertelt Jan nog dat DVO in die tijd ook problemen had om het eerste elftal fatsoenlijk te bemensen. Zodoende maakte hij daarin al op 16-jarige zijn debuut 'terwijl ik toch echt niet zo'n sterspeler was'. Maar goed, hij kwam wel meteen in het eerste van de fusieclub MFC en werd in 1966 kampioen.



Afb.7: RK DVO ca 1960.

Staan v.l.n.r.: H. v. Gils (trainer), P. Bergmans, A. Pronk, J. Tromp en J. Dekker.

Gehurkt v.l.n.r.: B. Glim, J. Tromp, G. Kroezen, J. Padberg, C. van Houts en J. Wagenaar.

Zittend: J. Hoek.

DEK (1947-2008)

Ook bij de protestantse geleding in de gemeente Medemblik bestond grote behoefte om in clubverband te gaan voetballen. Dat was niet mogelijk bij de twee bestaande clubs omdat die op zondag speelden en dat was De Dag des Heren, dus voor het merendeel uitgesloten. Hoe het er toch van kwam, valt te lezen in het prachtige boekje dat is uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van Sportvereniging DEK (Door Eendracht Kracht). Ik heb hier met dankbaarheid uit geput.

Het schijnt dat de eerste voetbalactiviteiten werden ontplooid op een stuk weiland van Jaap Manshande (de schillenboer) en op het veld van de fraters in de Wieringermeer. Er is zelfs in 1927 een zaterdagvereniging voor opgericht door H. van de Wetering, J. Bos, T. Unkel en T. Nauta. Deze heette Blauw Wit en zou zes jaar hebben bestaan.

De verplegers van het Provinciaal Ziekenhuis hadden ook een voetbalteam dat tegen diverse verenigingen uitkwam, maar niet in competitieverband. Bij tekort aan spelers mochten ook protestants-christelijke jongeren meedoen. Maar die laatsten wilden een eigen club en die kwam er in 1947. Let wel: het werd een zaterdagclub, maar niet op christelijke grondslag!



Afb.8: DEK 1 in 1947.

Voor v.l.n.r.: H. Gieling, van Binsbergen, H. Katuin en R. Klompe.

Achter v.l.n.r.: H. de Haan, G. Kramer, W. van Hoven, H. Kuipers, K. Swart, S. Roosendaal en G. Slotema.

Dat laatste heb ik me nooit gerealiseerd en werd me duidelijk gemaakt door oud-voorzitter en erelid Wim Bakker, die ronduit stelt: 'MFC wilde principieel geen zaterdagafdeling, als het die wèl had opgericht was DEK er niet gekomen'.

Er moest dan natuurlijk ook op een echt voetbalveld gespeeld kunnen worden. MFC en DVO zaten echter niet op nog een bespeler van hun terreinen te wachten. Daar schijnt een tijdje over gebakkeleid te zijn, totdat burgemeester Peters met de oplossing kwam: als er op zondag een uitwedstrijd werd gespeeld door één van de andere verenigingen, dan kon DEK op zaterdag op het betreffende veld spelen en werd dat niet overbelast. Er is wel altijd spanning over blijven bestaan: werd het veld afgekeurd dan was DEK boos en andersom gold dat voor MFC dan wel DVO. Het beeld dat oprijst uit de verhalen die in het boekje zijn opgenomen, is er één van enerzijds permanente problemen met de financiën, het vervoer, volkrijgen van de elftallen; anderzijds heel veel plezier en opofferingsgezindheid voor de vereniging.

Bovenstaande foto uit het eerste jaar laat niet alleen het elftal van DEK zien, maar ook de betonnen schutting tussen beide velden. Deze schutting is weggehaald toen de velden werden gedraineerd. Tegelijkertijd werd tussen beide velden een trainingsveld aangelegd.

Het eerste bestuur van DEK bestond uit: J. Hoff, M. Zeldenrust, S. Varwijk, S. Roosendaal en E. Zeldenrust. Eén van de beste spelers uit die tijd moet W. van Hoven zijn geweest. Hij stond ook opgesteld in het Medemblicker elftal waarover ik in het boekje over DEK de volgende mededeling tegenkwam: DEK trok niet alleen leden aan uit de protestants-christelijke geleding, maar er meldden zich ook spelers die werkten op het Provinciaal Ziekenhuis of die woonden in....Opperdoes. De bekendste speler die uit Opperdoes overkwam was Dick (Zuurkool) Rustenburg. Opperdoes had toen nog geen eigen club, die kwam er wel in 1950 en dat betekende weer een uitstroom bij DEK (terzijde: naderhand leverde het vertrek van het Provinciaal Ziekenhuis een vergelijkbaar probleem op, aldus Wim Bakker in het NHD van 13-05-1994).

Dick Rustenburg bleef gelukkig bij DEK spelen. Over hem vertelt Douwe van de Wetering: 'Dirk Rustenburg verstond het als geen ander om van achter (hij was spil) naar voren te rushen en als bij het kegelen een spoor van omgevallen tegenstanders achter te laten'.

Als één van de beste spelers in de beginperiode wordt door Hans Zeldenrust genoemd: Roel Pruijm. Die moest echter helaas naar Indië en kwam vandaar met een kapotte knie terug.

Het eerste Medembliker elftal

Oefenwedstrijden in Medemblik om in het Medembliker elftal te worden verkozen.

ORANJE-COMITE-NIEUWS
VOETBAL

Zaterdag 21 Aug. Aanvang nam. 6 uur
 Voorlopig Medembliker elftal—V.V.W.

Het Medembliker elftal speelt in blauwe shirt.

De wedstrijd wordt gespeeld op het M.F.C.-terrein.

P. Hoek
 R.K.D.V.O.

S. de Jong* J. Ravensteijn
 M.F.C. R.K.D.V.O.

H. Boekel H. Oldenhof W. Manshanden
 M.F.C. R.K.D.V.O. R.K.D.V.O.

W. v. Hoven van Dijk T. Pronk
 D.E.K. M.F.C. R.K.D.V.O.

Tj. Brouwer S. Winnubst
 M.F.C. M.F.C.

P. Hoek wordt in de tweede helft vervangen door P. Flietstra.

Reserves: M. Klercks M. Klompe
 A. Hermelink J. Breed
 C. Pronk M. Verbeek
 Jac. Steeman v. d. Kevie

De commissie behoudt het recht na rust veranderingen in het elftal aan te brengen

Afberichten uiterlijk Zaterdagmorgen voor 12 uur bij B. Rob, Nieuwstr. 59.

28 Aug. n.m. 4 uur Medemblikerelftal—Forward I Hoorn

14-08-1948

De buurtomm. van de Nieuwstraat willen wij vragen voor de versiering van de Nieuwstraat zorg te dragen. De meeste feestelijkheden zullen toch op de Nieuwstraat zijn. Bij het vele werk, dat wij moeten doen is het niet mogelijk ook nog voor de versiering van het feest terrein zorg te dragen.

Nieuwstraatbewoners aan de slag doet uw best. Wij rekenen op uw medewerking. *Wit u wat weten, dan zoekt u een van de comitéleden op en u wordt geholpen zoveel als het maar kan. De Nieuwstraat kan weer heel mooi worden.*

De reclame-biljetten voor het operieluchtspel zullen worden klaar gemaakt en daarop zal vermeld staan waar de kaarten in voorverkoop zullen klaar liggen. De prijzen der plaatsen zijn 1e Rang f2 en 2e Rang f1.25. U ziet, we hebben het voor dit grote gebeuren in Medemblik zo laag mogelijk gehouden.

Als opening van de feesten zal er een voetbalwedstrijd zijn van een Medembliker elftal tegen een buitenpoorter (3e klas).

De elftalcommissie, die bestaat uit de heren B. Rob, C. Berespoot en J. Vermeulen is al druk aan het werk om uit alle Medembliker spelers een sterk elftal uit te kiezen.

Dinsdagavond om zeven uur zal de eerste oefenwedstrijd zijn op het Sportterrein met twee elftallen, samengesteld uit M.F.C., D.V.O. en D.E.K. Wij hopen dat de spelers zich allen beschikbaar willen stellen om de Medembliker kleuren te verdedigen en hoog te houden. Iedereen zal deze eerste wedstrijd willen zien. De entree is ook zeer laag gehouden.

Aan de grote wedstrijd op 28 Aug. heeft het Oranje-comité nog een aardige attractie verbonden met prachtige prijzen. Iedereen kan hieraan meedoen.

Voordat de E.C. het definitieve elftal heeft uitgekozen, kan ieder naar zijn eigen inzicht een elftal, waarvan hij denkt dat het het sterkste zal zijn uit de Medembliker spelers, inzenden voor 19 Aug. (Donderdag) bij de heer B. Rob, Nieuwstraat 59, met insluiting van 10 cent aan postzegels.

Het is de bedoeling, dat na deze wedstrijd nog een oefenwedstrijd wordt gespeeld met andere spelers dan de nu opgestelde. De tweede oefenwedstrijd is op Dinsdag 17 Augustus. Mocht het blijken, dat er niet een goede oplossing bij is, dan gaat het er om wie de meeste spelers goed heeft en op de juiste plaatsen ingedeeld. Men mag zoveel inzenden als men wil, maar bij iedere inzending behoort tien cent aan postzegels.

Iedereen dus aan het samenstellen van het sterkste Medembliker elftal, dat het zal opnemen tegen een 2e of 3e klasser.

Om misverstanden te voorkomen geven wij als voorbeeld van traden om rechts of links onder de namen der spelers te vermelden.

Hier volgen nu de elftallen voor de eerste oefenwedstrijd.

Voorlopig A-elftal (wit)

P. Hoek
 R.K.D.V.O.

P. Manshanden S. de Jong*
 R.K.D.V.O. M.F.C.

v. d. Kevie H. Oldenhof W. Manshanden
 M.F.C. R.K.D.V.O. R.K.D.V.O.

A. Hermelink van Dijk Jac. Steeman
 M.F.C. M.F.C. M.F.C.

W. v. Hoven J. Breed
 D.E.K. R.K.D.V.O.

S. Winnubst Tj. Brouwer
 M.F.C. M.F.C.

T. Pronk* M. Klercks H. Kraaijinger
 R.K.D.V.O. M.F.C. R.K.D.V.O.

M. Verbeek J. Geusebroek C. Pronk Jz.
 M.F.C. M.F.C. R.K.D.V.O.

J. Ravensteijn H. Boekel
 R.K.D.V.O. M.F.C.

P. Flietstra
 M.F.C.

Voorlopig B-elftal

Reserves:
 Doel: H. Katuin M.F.C.
 P. de Groot M.F.C.

Achter: M. Klompe D.E.K.
 S. Ruiters R.K.D.V.O.

Midden: P. Glim R.K.D.V.O.
 A. Haak R.K.D.V.O.
 H. Kuipers D.E.K.

Voor: H. Beekhuizen M.F.C.
 C. Gieling R.K.D.V.O.
 Jb. Brakeboer R.K.D.V.O.
 Meijaard D.E.K.
 P. de Jong R.K.D.V.O.

Afbericht uiterlijk Zaterdag 7 Aug. bij de hr. B. Rob, Nieuwstraat 59. De tweede proefwedstrijd wordt gespeeld op Dinsdag 17 Aug.

Ook de aangegeven reserve-spelers worden verzocht aanwezig te zijn.

Het Oranje Comité

ORANJE-COMITE-NIEUWS

De repetities voor het openlucht spel „Koning Radboud“ gaan voor spoedig. De medewerking van figuren wordt steeds beter.

De dames zijn de rijdans aan het instuderen, waar de heer Pluister de muziek voor heeft geschreven. Zo U ziet, werkt iedereen mee naar ver-mogen.

De Sub-commissie voor de optocht wordt verzocht eens iets van zich te laten horen. Hoeveel zijn de voorbereidingen? Is er al iets be-rekend?

07-08-1948

Afb. 9: Oranje-Comité Nieuws 1948.

Hans kon zelf overigens ook goed voetballen, scheen heel snel te zijn geweest.

Hij werd met Meine Meinen (keeper), Harm van de Wetering en Wim Kuipers geselecteerd voor het Af-delings-zaterdagelftal Noord-Holland.

Uit later tijd zou je Peter Bos kunnen noemen. Dick Mellema noemt hem: 'een echte uitschieter, trefzeker en met een hard schot. Als hij alleen op de keeper afging telden wij het doelpunt al'.

In deze periode is DEK heel succesvol. In 1967 wordt tegen DPSV uit Enkhuizen het kampioenschap van de 3e klasse behaald. Dick Mellema vertelt hierover: 'Niemand bij DEK kon zich een eerder kampioenschap herinneren. De blijdschap was groot en spontaan en wij gingen naar de Oranjezaal in Enkhuizen waar Wim Bakker (de toenmalige penningmeester) een rondje kroketten(!) wegaf op kosten van de vereniging'. Het jaar erop werd DEK tweede achter Volendam en promoveerde wederom, nu naar de 1e klasse. Helaas is geen foto gemaakt van dit kampioenselftal. In het seizoen '70/'71 wist DEK als enige in de 1e klasse te winnen van Volendam zaterdag, dat met tal van bekende ex-profs speelde; en dat nog wel in Volendam!

Ik noemde al eerder de perikelen over het vervoer. Hierover staan in het boekje diverse grappige verhalen. Wim Bakker vertelt over een uitwedstrijd naar Breezand met de Austin van Heddes, die onderweg begon te koken. En het busje van Wilkes had geen 3e versnelling, een slecht werkende handrem en het portier bij de chauffeur moest met een touwtje vast worden gehouden. Ze verloren die wedstrijd ook nog, maar dankzij Dick Rustenburg hebben ze toch veel lol gehad. De Mercedes van dokter Leusink en een auto van garage Bood hebben ook geregeld dienst gedaan. Op een gegeven moment werd tamelijk ruimhartig gereisd met de bus en dat leidde tot serieuze financiële problemen. Via acties die op touw werden gezet, kwam de club hier weer overheen.

Douwe van de Wetering vermeldt als aardig detail dat de opstellingen der elftallen opgehangen werden bij de winkel van Hosse Langereis. Wellicht heeft dat te maken met de vorige eigenaar, Barend Rob, die heel actief was in het Medemblicker voetbal. Echter waarschijnlijker is dat MFC-ers bij Langereis gingen kijken en later bij de tabakszaak van Tinus Pronk op Nieuwstraat (nu Dekker). De spelers van DEK gingen bij tabakszaak Zeilemaker kijken (hoek Nieuwstraat-Bagijnhof, waar nu bloemenzaak 't Singeltje zit) en de DVO-ers konden bij de verwinnaar van Vermeulen aan het Bagijnhof terecht.

Douwe haalt verder een hilarisch verhaal op over een gymuitvoering in "Het Wapen". Hij was lid van de herengymnastiek, die les kreeg van Piet Meurs uit Opperdoes. Eén van de oudere leden was de heer W.(estendorp), verpleger in het Provinciaal Ziekenhuis. In de woorden van Douwe: 'Bij één van die uitvoeringen, met een zeer goed gevulde zaal en zijn vrouw op één van de voorste rijen, gebeurde het volgende: Ik moest de heer W. in een spreidstand voor op mijn knieën vooroverhangend laten staan. Daarbij had ik hem om zijn middel vast. Hij droeg een zogenaamde lange korte broek.

Nu was het de bedoeling om van spreidstand tot zweefstand over te gaan. Daartoe moest ik van zijn middel naar zijn dijbenen verpakken. Maar omdat hij zwaar en sterk voorover hing ging dat voor hem en mij niet helemaal of helemaal niet goed. Want bij het naar beneden brengen van mijn handen ging zijn lange korte broek aan de voorzijde ook mee. De heer W. stond in zweefstand met zijn handen omhoog en met zijn broek naar beneden. Gevolg: de zaal werd onder grote hilariteit zowat afgebroken. Ikzelf zag aan de achterkant niet dat ik aan de voorzijde zijn broek naar beneden getrokken had'.

DEK heeft in de periode 1976-78 met MFC het te kleine complex op de Admiraliteitsweg gedeeld. Aan 'De Kuip' was in die periode de bestemming als sportaccommodatie ontnomen. Na lang aarzelen besluit de gemeenteraad eind 1977 dat DEK toch weer terug mag naar de Pekelharinghaven. Er wordt krediet beschikbaar gesteld voor het opknappen van de kleedkamers en een clubactie zorgt voor een obligatielening die de bouw van een kantine mogelijk maakt. Jan Klok, als aankomend bouwkundig tekenaar, zorgt voor het ontwerp. Dat ontwerp voorziet in de mogelijkheid om de kantine 'eenvoudig' te ontmantelen en elders weer op te zetten.

Dat zou in 1988 bij de verhuizing naar de Vlietsingel nog goed van pas komen! Oud-bestuurslid Ad de Geus zegt over deze periode: 'Cruciaal in de ontwikkeling van DEK vind ik de totstandkoming van een eigen kantine en de inspanningen van de leden voor het opknappen van de oude kleedruimtes. Veel was in die tijd te danken aan Wijnand Vermeulen, die als voorzitter zijn schouders eronder zette en dankzij zijn contacten veel gedaan kreeg.

DEK was jaren het ondergeschoven kindje van het Medemblicker voetbal en stond nu eindelijk op de kaart. Iedereen was beretrots'. Een laat hoogtepunt is het kampioenschap van DEK 1 in 2004 (zie de foto van het kampioensteam op pag.10).

Tenslotte het damesvoetbal. DEK is hier al vroeg mee begonnen. In 1974 werd besloten een afdeling damesvoetbal op te richten en in 1975 begonnen de trainingen onder leiding van Robert v.d. Gulik. In het boekje over DEK staan vele bekende namen. Ik noem er een paar: Tamara Dikstaal die werd uitgenodigd voor het Noord-Hollands team, Carolien Steeman en Rosalinde Schoutsen werden daarvoor bekeken. Johan Ippel noemt ook nog Linda Bos, dochter van Alf Bos en Annelies Pijper, die zelfs het grote Oranje haalde!

Tegen 1995 liep het damesvoetbal echter terug en in dat jaar werd besloten het damesvoetbal op te heffen, aldus Robert v.d. Gulik in het boekje van 1997. Hij moet bedoeld hebben dat de zaalafdeling is gestopt. Zeker in de jeugd heeft DEK altijd een (goed) veldteam gehad, aldus Johan Ippel.



Afb. 10: Kampioensteam DEK 2004.

Staand v.l.n.r.: verzorger R. Ottens, trainer/coach A. Hulspas, J. Draaisma, R. Snel, J. Leur, M. de Jong, P. Ippel, Ph. Joinking, K. Zwier, P. Cabalt en H. Wieten (elftal leider).

Gehurkt v.l.n.r.: N. v. Oudenaarde (keeperstrainer), J. Bonnema, J. Buijze, M. Dijkman, J. Dijken, R. v.d. Linden, S. Stapel, K. Buijze en R. de Jong.

Zo was het team met o.a. Linda Bos, Mieke Bos, Nicole Hoeve, Rianne Sponselee, Yvonne Boos en Eline Keet zeer succesvol. Dit team is een jaar vóór de fusie overgeschreven naar MFC in verband met de samenwerking en om een bredere selectie te hebben.

Fusie Club Medemblik (2008-heden)

Bij de bespreking van de fusie tussen DVO en MFC in 1963 zijn we de naam DEK niet tegengekomen. Wim Bakker laat weten dat DEK hier bij voorbaat buiten bleef wegens de principiële onwil bij MFC om zaterdagvoetbal in te voeren. In 1976 wordt vanuit de gemeenteraad de mogelijkheid van fusie geopperd, toen er een nieuw complex kwam aan de Admiraliteitsweg.

In een interview met het NHD (24-12-1976) gaf Bakker aan dat nu DEK er niet voor voelde, ondanks de prima verstandhouding met MFC. Belangrijke overweging was dat het nieuwe complex, uit kostenoverwegingen, gewoonweg te klein was opgezet om beide clubs erop te laten spelen. Hierdoor bleef DEK uiteindelijk nog een paar jaar in 'De Kuip' spelen.

Vanaf 1988 speelde DEK vervolgens op de accommodatie aan de Vlietsingel.

Sinds die tijd is vanuit de gemeente steeds druk uitgeoefend om te vertrekken van de Vlietsingel, aldus oud-bestuurslid van DEK Johan Ippel. Rond 2001 wordt gesproken over de optie dat DEK en MFC samen aan de Admiraliteitsweg spelen en een nieuw te bouwen clubhuis delen. Men komt echter niet tot elkaar: MFC ziet uit oogpunt van kosten en gebruik van het complex alleen iets in een fusie en DEK wil zóver niet gaan. Er verandert dus nog niets.

Maar in 2007-2008 is de tijd eindelijk rijp voor serieuze stappen tot samengaan. Zowaar is er voldoende geld voor uitbreiding van de accommodatie aan de Admiraliteitsweg. Daarnaast is er in sportief opzicht iets veranderd. Er is sprake van terugloop bij de (oudere) jeugdleden. Hierdoor had DEK geen B- en MFC geen A-jeugd meer. MFC had wel veel leden bij de jeugd vanaf B en lager. DEK besluit nu om nogmaals het gesprek aan te gaan over verhuizing naar de Admiraliteitsweg. En in een interview met het NHD geeft toenmalig jeugdvoorzitter van MFC, Peter Vreijisen, aan dat DEK ditmaal óók de mogelijkheid tot fusie op tafel legde.

Er volgt een relatief korte periode van onderhandelingen, in het diepste geheim, tussen de besturen van de voetbalverenigingen DEK en MFC onder leiding van Ab Gieling (directeur van de Woonschakel, waar Douwe Tijsseling werkte).

Op 15 mei 2007 is een historische overeenstemming op bestuurlijk niveau bereikt over een fusie tussen beide voetbalverenigingen. Op die datum hebben alle bestuursleden van beide verenigingen hun handtekening onder het fusiedocument gezet. MFC zal fusiedrager zijn.

De ledenvergadering van MFC (unaniem) en de ledenvergadering van DEK keuren op 1 juni 2007 het fusiedocument goed en geven het bestuur de opdracht om een fusie te realiseren per 1 juli 2008. De naam van de vereniging zal Fusie Club Medemblik zijn; er zal gespeeld worden in zwart-witte tenues met een geel-zwart logo en de oprichtingsdatum wordt die van MFC: 29 maart 1908. Van DEK-zijde is nog overwogen om bijvoorbeeld alleen de jeugd in één gezamenlijke afdeling te stoppen.

Uiteindelijk overheerst toch het gevoel dat een nieuwe start moet plaatsvinden, na de mislukte pogingen in 1976-77 en rond 2001. Maar dan ook met echt een nieuwe naam en in een nieuw shirt! Dat gevoel zat heel diep.

MFC en DEK organiseren in januari 2008 beiden een ledenvergadering waarin de leden formeel gevraagd zal worden in te stemmen met de fusie. Hiervoor dient tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.

Zowel bij MFC als bij DEK is dit niet het geval. Er wordt, nog in dezelfde maand, een tweede vergadering uitgeschreven. De ledenvergadering van MFC en DEK stemmen daarin unaniem voor een fusie per 1 juli 2008. F.C. Medemblik is een feit!

Na het slagen van de fusiebesprekingen wordt de accommodatie aan de Admiraliteitsweg verder onder handen genomen. In juni 2007 begint de Grontmij met de aanpassing van de velden. Er zullen vier kunstgrasvelden en een nieuw grasveld komen (twee grote velden en twee pupillenvelden van kunstgras plus een nieuw speelveld van natuurgras). Verder komt er nieuwe verlichting die gebruikt kan worden voor training en voor wedstrijden. MFC speelt haar eerste wedstrijden in september van dat jaar op kunstgras. De leden en ook de tegenstanders zijn zeer tevreden. Het complex is een plaatje om te zien.

We komen nu aan een heikel punt: het stoppen met prestatievoetbal op zaterdag. Het bleek gaandeweg steeds moeilijker om twee goede eerste elftallen op de been te houden. Het was voor iedereen duidelijk dat er een keuze gemaakt moest worden: óf een 1^e elftal op zaterdag óf één op zondag. Bij meerderheid van stemmen wordt daarop in het bestuur besloten dat het prestatievoetbal op zondag moet worden.



Afb. 11: Kampioensteam F.C. Medemblik 2016-2017.

Staan v.l.n.r.: J. Olthoff, R. Olthoff (elftal leider), R. Ottens, D. Biersteker, J. v.d. Slot, M. Loos, M. Olthoff, M. Koomen, T. Glim, T. Tijsseling, A. Hoffman (trainer), D. Kemker en M. Verduin (grensrechter).

Gehurkt v.l.n.r.: J. Klompe, M. Moessi, M. Roozendaal, J. Vermeulen, D. Bood, C. Kemker, M. Keizer, R. Zwaan, J. Biersteker en H. Sinkeldam.

Liggend: W. v. Loon.

Dit leidt tot stukken in de krant en een vervelend verlopen ledenvergadering, maar het bestuursbesluit wordt aangenomen.

Sportief is het F.C. Medemblik in het eerste decennium van haar bestaan niet voor de wind gegaan. Het dieptepunt werd in het seizoen 2015-2016 bereikt toen het 1e elftal degradeerde naar de laagste afdeling van de KNVB. De hoop was toen dat de sterke jeugdafdeling voor een snelle terugkeer zou zorgen. En...inderdaad, dit seizoen stond er een jong en technisch vaardig team dat op 30 april 2017 het kampioenschap behaalde! Hopelijk is dit het begin van een nieuwe bloeiperiode.

Internaat Sint Radboud



Afb. 12: *Internaat Sint Radboud en Lagere School Sint Jozef.*

In het boekje over DEK vinden we uit het plaatselijk nieuws in 1947 deze mededeling: 'Voor de adspiranten hopen we Zaterdag over een week een wedstrijd te krijgen tegen jongens uit het R.K. Internaat St. Radboud'. Dat internaat zullen vele ouderen nog kennen, maar is alweer enige tijd verdwenen uit Medemblik. De geschiedenis van St. Radboud gaat terug tot 1894, lezen we in een artikel van oud-leerling Fer Beerepoot.

Toen reisden twee leden van het kerkbestuur van Medemblik naar de fraters van Tilburg om voor een vestiging in Medemblik te pleiten en daarmee katholiek jongensonderwijs mogelijk te maken. Wegens een tekort aan onderwijzers duurde het echter tot 1908 voor de fraters daadwerkelijk naar Medemblik kwamen. Het voert te ver om hier op allerlei leuke details in te gaan. De naam Vlaming komen we bijvoorbeeld prominent tegen bij de totstandkoming van het fraterhuis; er wordt een stuk weiland gekocht van J. Schoon et cetera.

Maar hier gaat het om het voetballen. In zijn artikel besteedt Fer Beerepoot er niet veel aandacht aan, maar we vinden wel een passage waarin hij vermeldt dat ergens in de jaren '50 de fraters van de Domeinen toestemming krijgen om drie sportvelden aan te leggen in de Wieringermeerpolder, even voorbij gemaal 'Lely', langs de dijk. De leerlingen zullen in de KNVB-competitie meespelen *'om wat meer leven te brengen in 't vrij eentonige internaatsleven, bovendien hadden ze hierdoor meer stof tot praten in de recreatie'*.

Kennelijk betrof het in de periode die hieraan vooraf ging vriendschappelijke wedstrijden. De knapen zullen gespeeld hebben in de categorie adspiranten, want het ging om leerlingen van de ULO, in de leeftijd 12-15 jaar. Ondergetekende heeft als externe leerling ook deze ULO doorlopen en Fer Beerepoot zat bij hem in de klas. Dat was ook het geval met Jos Visser en die heb ik benaderd om nadere informatie voor dit artikel.

Jos weet niet meer of ze in zijn tijd (1960-63) nog competitievoetbal speelden. Het zou wel kunnen, want aanvankelijk mogen de jongens alleen tijdens de gebruikelijke drie vakanties naar huis. In 1962 wordt tijdens een contactdag met de ouders besloten dat de jongens voortaan om de twee weken een weekend naar huis mogen. De vriendschappelijke wedstrijden vonden vaak plaats tegen teams uit de Wieringermeer.



Afb. 13: *De voetbalvelden in de Wieringermeer.*

Ook heeft Jos zeker een keer tegen DVO gespeeld. We speelden toen dus tegen elkaar en het zou kunnen dat hierin Henk van Gils een rol heeft gespeeld. Henk is namelijk enige tijd trainer geweest van St. Radboud. Verder werd twee keer per jaar gespeeld tegen de knapen van Mill Hill, de priesteropleiding in Hoorn.

Het tenue van St. Radboud zag er als volgt uit: tricolore-gestreept (Willem II) shirt, witte broek en grijze (of waren het rode?) sokken. Ieder vrij moment werd er op de speelplaats gevoetbald. Van die tijd kan ik me drie spelers herinneren die eruit sprongen en zij blijken later ook in het Westfriesse voetbal te hebben uitgeblonken. Die drie zijn: Jos Visser (centrale verdediger bij Spirit), Anton Kuin (spits bij KGB) en Nico Koomen (keeper bij Woudia en Westfrisia). Zij zijn alle drie ook geselecteerd geweest voor het bondselftal van Noord-Holland-Noord. Op onderstaande afbeelding staat Jos vierde van linksboven, Nico staat tweede rechtsboven en Anton middenvoor.

Het is wel apart dat wij elkaar na zoveel jaar weer ontmoeten met uitzicht op het water, waar vroeger 'De Kuip' lag!

Sjaak Pronk
Medemblik, mei 2017

Geraadpleegde bronnen

F. Beerepoot, 'Huize St. Radboud' te Medemblik, 56e Bundel van Het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', Hoorn, 1989.

J. Ippel e.a., D.E.K. 1947-1997, 50 jaar, Medemblik, 1997.

H. Nipschagen, MFC, een club met rijke historie, 't Geeltje-Speciale editie ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum, Medemblik, 1998.

[http://resources.huygens.knaw.nl/sportbondenclub-
speriodeken/gids/gids/vereniging/4095062531](http://resources.huygens.knaw.nl/sportbondenclub-
speriodeken/gids/gids/vereniging/4095062531)

J. Struik, En de burger van Medemblik...hij leefde voort, Medemblik, 2000.



Afb.14: Voetbalteam St. Radboud (ca. 1962).

In zijn actieve voetbalperiode heeft Jos meermalen tegen MFC gespeeld. Hij herinnert zich nog een wat tumultueuze wedstrijd in 'De Kuip', waar hij na afloop door een fanatieke supporter met een knuppel werd nagezeten. Prettige herinneringen heeft hij anderzijds aan de contacten met Peter Sponselee. Jos heeft een tijd in Enkhuizen gewoond en Peter werkte daar vaak als stratenmaker. Jos zocht hem dan geregeld op voor een praatje.

Herkomst afbeeldingen:
Hans Nipschagen, Medemblik: 1, 2, 5.
Jan Padberg, Medemblik: 3, 4, 7.
Jan Struik, Medemblik: 6.
Johan Ippel, Medemblik: 8, 9, 10.
Ab Hoekstra, Medemblik: 11.
Fer Beerepoot, Hoogkarspel: 12, 13.
Jos Visser, Hoogkarspel: 14.