

De klok van het Provinciaal Ziekenhuis is terug!

Op 22 februari 2014 ontving de vereniging een e-mail van gwhkoopman: 'Ik ben iemand die oude vergeten dingen graag wil behouden voor onze kinderen. Onlangs was ik aan het werk in Castricum en zag daar een klok hangen met de inscriptie 'Provinciaal Ziekenhuis Medemblik'. Die zag er behoorlijk verwaarloosd uit. Ik vind dat deze klok terug moet naar haar oorsprong. Onderneem iets, want straks is het te laat.'

Dat was een alarmerend bericht. In ieder geval ondernamen we gelijk maar actie. Ik zou die week toch richting Bakkum/Castricum gaan. De klok moest hangen op het terrein van de psychiatrische inrichting 'Duin en Bosch', de plek waarheen in 1967 patiënten en medewerkers uit Medemblik verhuisden. Op het enorme terrein aankomende, zag ik veel sloop- en bouwactiviteiten. Na veel zoeken en vragen vond ik uiteindelijk de klok op zes palen van circa drie meter hoogte gemonteerd. Het hele gevaarte stond wat achteraf bij een gebouwtje dat blijkbaar als magazijn dienst deed.



Afb. 1: De klok op het terrein van 'Duin en Bosch'.

De volgende stap was natuurlijk om in gesprek te komen met de verantwoordelijke van het terrein. Overal navraag gedaan en uiteindelijk terechtgekomen bij de manager vastgoed. Opvallend overigens dat de mensen, die ik benaderde over de klok, allen zeer welwillend reageerden. Zo ook de manager. Uitgebreid werd ik gehoord wat onze bedoeling wel zou zijn. Ik vertelde hem dat wij de klok graag terugzagen in Medemblik en haar een plaatsje wilde geven in ons nieuwe Stadsmuseum. Hij reageerde heel positief en zei dat hij het ter sprake zou brengen in de managementvergadering. Tevens maakte hij nog de opmerking dat er al enige vrees was dat koperdieven hun slag zouden slaan. Bovendien zou het magazijngebouwtje te koop worden gezet.

Er kwam snel bericht: 'Jullie krijgen de klok voor een jaar in bruikleen en bij geen onverwachte ontwikkelingen na een jaar in eigendom.' Dit goede bericht moest natuurlijk zo snel mogelijk omgezet worden in een actieplan. Eerst werd nog gedacht aan een vorkheftruck maar dat was niet mogelijk in verband met mogelijke schade aan het wandelpad.



Afb. 2: Cees Slagter beoordeelt de situatie.



Afb.3: De klok wordt voorzichtig naar beneden getakeld.

Cees Slagter van de firma Koninklijke Woudenberg werd benaderd. Cees was meteen bereid zijn medewerking te verlenen en zorgde voor de nodige gereedschappen zoals steigers en een takel. De sterkste bestuursleden, Ton Gieling, Ko Staven- uiter, Ton Pronk en ikzelf, gingen samen met Cees Slagter erop af.

Het werd nog een pittige klus. De forse bouten za- ten aardig vastgeroest en we waren blij met de Wes- ton takel, want de klok is loodzwaar. Nadat de klok op een aanhanger was gezet, moesten we de palen nog opruimen. De palen stonden op een betonnen fundering dus dat was ook niet eenvoudig.

Gelukkig konden we het beton en de hardhouten palen op het terrein achterlaten. Wij hadden daar ook geen bestemming voor. Terug in Medemblik is de klok op een prominente plaats gezet, in de mid- denkamer van het Stadsmuseum.

De klok is gegoten in 1927 bij klokkengieterij Van Bergen in Heiligerlee. Dit staat vermeld op de klok met tevens de inscriptie 'Provinciaal Ziekenhuis Me- demblik'. Zij hing oorspronkelijk in het koepeltje bo- ven op het dak van het hoofdgebouw.

Ad Gieling
Medemblik, juni 2014

Met dank aan:
Serge Mulders, Manager Vastgoed Parnasiagroep.
Cees Slagter, Hoofduitvoerder Koninklijke Wou- denberg.
George Koopman, de tipgever uit Hem.

Herkomst afbeeldingen:
Ad Gieling, Medemblik: 1-4.



Afb.4: De klok in het Stadsmuseum.