

Petrus Eggens, waarschijnlijk een tijdgenoot van Vondel, schreef indertijd een acrostichon. Een acrostichon is een gedicht in versmaat, waarvan de eerste letters van de regels samen een naam vormen; in dit geval Medenblik.

Deze dichtvorm kwam de spontaniteit van het vers niet altijd ten goede; het werden meestal enigszins 'gezochte' zinnen. Oordeelt u zelf!

J.M. de Vries-Popma

GEDICHT OVER MEDENBLICK

Mijn glans blonk als een Zon, in 't Oosten opgerezen
Eer dat er eenig Stad in 't Wester Vriesland was;
De Koninklijke Troon werd in mij staag geprezen,
En bragt mij door de nijd der Vriezen in de as:
Nu dan nabuurig Volk, ziet wat ik heb geleden,
Beschouwt het wijs bestier, van God die 't alles schikt.
Lagt niet om mijn verderf, of om mijn tegenheden,
In voorspoed was ik eerst, nu is mijn goud verblikt;
Comt met ons tot berouw, de Godheid is verbolgen,
Krijgt gij mee zonder straf, gij zult mijn voetstap volgen.



HET WAPEN VAN MEDEMBLIK
NA 1672

Het oude Wapen van Medemblik