

'HAANTJEPIK'

De angst van de Medemblicker moeders was het water!

Want voor kinderen heeft het water altijd een zekere aantrekkingskracht en hoevelen zijn hier niet het slachtoffer van geworden!

Als kind werd mij ingeprent: "Ga niet bij de waterkant, want onder water schuilt 'haantjepik'! Een monster dat onder water zit, plotseling bovenkomt en je meesleurt onder water en je komt nooit meer terug!"

Maar toch; verschillende malen moest ik voor straf overdag in bed, omdat men mij gevaarlijk aan de waterkant had zien spelen.

Staande tussen de basaltstenen van de Oosterhaven had ik een zeilbootje, gekocht in de dubbeltjeskraam van Japie Blokker, in de haven gezet. Het bootje zeilde weg en ik kon er niet meer bij komen! Gesnapt en in bed.

Of ik had stoer over de leuning van de Ballenbrug gelopen. Politie Vijselaar op school en voor straf weer een dag in bed.

Lezende in de Medemblicker Courant van 1913 kwam ik het volgende nieuws tegen en dit deed mij weer aan 'haantjepik' denken.

24 Mei 1913. Woensdag tuimelde (naar we vernemen nu reeds voor de zevende maal) een zootje van den Heer D. Wagenaar in het Achterom. Reeds zonk de knaap toen ijlings de binnenschippersknechts De Boer en Keijser toeschoten; zij brachten den drenkeling nog tijdig aan wal.

'n Eveneens niet waterschuwen jongen heeft de Wd. J. Bakker; hij vermaakte zich Donderdag op een 'biezen-vlot' van den Heer C.v.Velden en kuikelde weldra in het water voor de zoveelste keer Schreeuwen geen gebrek! Juist was den Heer Th. de Jong met zijn schuit in de nabijheid. Hij bracht den jongen op het droge.

31 Mei 1913. Nabij de Magere Brug geraakte Woensdag een zootje van den Heer H. Geuzebroek in de haven; hij was daar hengelde. Behulpzame handen brachten hem al spoedig op het droge.

Maar ook waren er nog andere ongelukjes te melden:

19 April 1913. Toen Dinsdagmiddag de schippersknecht Kloosterhof zich van boord van den Heer Pot wilde begeven, keek hij niet naar de loopplank en tuimelde pardoos met een zak lijnkoekstof op den rug in de Westerhaven. Gelukkig was 't er niet diep en kwam hij behouden aan de wal.

26 April 1913. Donderdagmiddag stortte van de baggermachine aan de Oosterhaven het grote vliegwiel naar omlaag. Gelukkig zonder iemand te treffen.

Leuk toch, zulke plaatselijke nieuwtjes?

STUNTVERKOOP

Ook in 1912/1913 deed men aan stuntverkoop, want zo plaatste I.Dz .Blok een advertentie dat hij aan drie personen, die in het tijdvak van Sint Nicolaas tot Nieuwjaar het hoogste bedrag in zijn magazijn zouden besteden, als cadeau zou aanbieden: een bed, peluw en twee kussens.

En in de Courant van 1913 stond de volgende advertentie:

Door dezen betuigen wij onzen oprechten dank aan de firma I. Blok, Magazijn 'De Kleine Winst te Medemblik, voor de prompte uitreiking van het Bed, peluw en 2 kussens, 't welk ons, als de drie hoogste kopers, zaterdag 4 Januari werd thuisgebracht.

K. Gieling, H. Buma en C. Bakker te Medemblik.

J.C. van Leverink