

DE AFGELASTE LEZING VAN PASTOOR VOETS

Pastoor Voets heeft een paar jaar geleden een prachtige lezing voor de Oudheidkundige Vereniging gehouden over de Bonifaciuskerk van voor de beeldenstorm van 1572. Omdat in Medemblick ook enige kloosters waren, nodigden wij hem opnieuw uit om hierover iets te vertellen.

Pastoor Voets is verbonden geweest aan het bisschoppelijk archief en heeft zich zeer verdiept in het kerkelijke leven van voor 1572.

Toen ik pastoor Voets telefonisch vroeg of hij een lezing over de kloosters in Medemblick wilde geven, vertelde hij dat hij pas een ongeluk had gehad en niet wist of hij van de dokter wel toestemming kreeg.

Nu wonende in Alphen aan den Rijn, zou ik hem met de auto ophalen en na afloop thuisbrengen.

Het gezichtsvermogen van pastoor Voets is sterk afgenomen. Dit is er de oorzaak van, dat hij op weg naar huis de brug moest passeren. Door zijn slechte gezichtsvermogen zag hij niet dat de brugwachter de bomen liet zakken, met als gevolg dat een afsluitboom boven op hem kwam. Hij liep daardoor verschillende kneuzingen op.

Enige weken later kreeg ik onderstaand kaartschrijven:



Welter Heer
 Koverenb
 Huedeweg 31
 2075 AV
 H. Maagd

met dokter gespro
 ken. Kunst hebt
 beter om niet meer
 lezingen te houden
 Jammer ik deed
 het gras van de
 maai er komt een
 lende aan.
 Pastoor B. Voets
 P. van H. Maagd 304
 2405 AT Alphen
 H. Maagd.
 JAN TOOROP

Het Hollandsche Uitgeverijhuis, Amsterdam - P 51

Jammer. Een goede verteller met veel kennis van de kerkelijke geschiedenis van Medemblick kan ons hierover niets meer vertellen.

J.C. van Leverink