

JUBILEUMLIED TER GELEGENHEID VAN HET 150-JARIG BESTAAN VAN
HARDRAVERIJVERENIGING "PRINS HENDRIK"

muziek en tekst: Annie Katuin-Walch

Andante

Jubileumlied van Prins Hendrik

kwam de dra-ve-rij tot stand hier dit
 Bes-ke snou-ten ges- de mien den pijn dat
 gro- te feest vol vreu- de het de mor- gen
 u er ook weer bent om dit mooie
 feest de pie-rens van de dra-ve-rij te goed be-
 kend kon- dent vijf- vif jaar ge- le- den
 -rij gaf een vriendschap- band men kwam van
 stad en land hiep hiep ho- ra voor
 dit jubileum feest geen dra-ve-rij is ooit zo mooi ge-
 weest het de rem er af en proost met het glas hiep
 hiep hiep hiep ho- ra het de rem er af proost
 met het glas hiep hiep hiep hiep ho- ra

Allegretto

aan de kant hiep hiep ho- ra voor dit jubi- leum feest
 geen dra-ve-rij is ooit zo mooi ge- weest De dra-ve-
 rij gaf een vriendschap- band men kwam van

Beste mensen, goede vrienden,
 fijn dat u er ook weer bent.
 Om dit mooie feest te vieren,
 van de draverij, u wel bekend.
 Honderdvijftig jaar geleden,
 kwam de draverij tot stand.
 Vier dit grote feest vol vreugde,
 zet de zorgen aan de kant.

refrein:
 Hiep hiep hoera voor dit jubileumfeest,
 geen draverij is ooit zo mooi geweest.
 De draverij gaf een vriendschapsband,
 men kwam van stad en land.
 Hiep hiep hoera voor dit jubileumfeest,
 geen draverij is ooit zo mooi geweest.
 Zet de rem er af en proost met het glas.
 Hiep hiep hiep hiep hoera,
 zet de rem er af en proost met het glas.
 Hiep hiep hiep hiep hoera.